

De Havenkerk

Kerk in de Schilderswijk



Beleidsplan

Den Haag, 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding: even voorstellen, en waarom een beleidsplan?
2. Visie de Havenkerk
3. Waar willen we naar toe?

Bijlage: Havenkerk anno 2021

Colofon

Beleidsplan de Havenkerk
2021

Contact en gegevens de Havenkerk:

Om en Bij 116
2512 XP Den Haag
06 – 11793951
pastor@dehavenkerk.nl
www.dehavenkerk.nl

De Havenkerk is afhankelijk van giften. U kunt ons financieel steunen via:
IBAN: NL06 INGB 0009 4360 72 t.n.v. NGK De Havenkerk Den Haag-centrum
Giften aan de Havenkerk zijn aftrekbaar voor de belasting (ANBI).

1. Inleiding: even voorstellen, en waarom een beleidsplan?

De Havenkerk is een christelijke gemeenschap in de binnenstad van Den Haag. Focus ligt op de Schilderswijk. Veel mensen die zich met deze kerk verbonden weten, wonen in deze buurt of hier dichtbij. Na enkele jaren van 'pionieren' met mensen uit verschillende kerken in Den Haag, werd de Havenkerk in 2005 gesticht als zelfstandige gemeente. De Havenkerk is aangesloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er zijn zo'n 150 leden daarnaast nog ruim 100 mensen die zich betrokken weten bij de Havenkerk.

We begonnen destijds met de visie om:

*het licht van het evangelie te laten schijnen in de binnenstad van Den Haag
zodat mensen daardoor veranderd worden*

en door de verandering van mensen ook de binnenstad van Den Haag verandert.

De Havenkerk is actief er op gericht om in de binnenstad van Den Haag mensen te bereiken met het evangelie, hen op te wekken tot geloof en hen te bewegen zich aan te sluiten bij de kerk.

De kerk is een plek om de Heer te eren en te dienen en te groeien in geloof.

Na al die jaren mogen we terugkijken op een gezegende tijd. Wie had durven dromen dat wat met een kleine groep enthousiaste mensen en enkele contacten in de wijk begon, uitgroeide tot de grote en hechte gemeenschap. Het doet ons goed als gasten opmerken dat ze in de Havenkerk iets zien van hoe kerk-zijn bedoeld is.

We willen dankbaar omgaan met wat we hebben gekregen en in geloof verder bouwen aan deze christelijk gemeenschap. Dat is mooi om te doen, maar niet altijd eenvoudig. De draagkracht van de mensen die hun steentje bijdragen is beperkt, er komen heel verschillende groepen mensen op ons pad en we hebben ideeën te over. Het is zoeken welke keuzes we hierin maken. Daarom hebben we dit beleidsplan opgesteld. Het is het resultaat van veel gesprekken die we de afgelopen tijd voerden. Dat deden we onder meer op bezinningsdagen, dagen waarop deelden wat wij geloven, hebben gebeden om wijsheid, en deelden waar we blij zijn met de Havenkerk, waar we verdriet ervaren en welke verlangens we hebben. Die verlangens hebben wij vertaald in beleid.

Opbouw en leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat de visie van de Havenkerk. In hoofdstuk 3 staat het beleid voor de komende jaren. In de bijlage geven we een beschrijving van de Havenkerk anno 2021.

2. Visie de Havenkerk

In dit hoofdstuk staat de visie van de Havenkerk. De formulering van deze visie ligt heel dicht bij de visie bij de start van de Havenkerk. De visie is nu meer ‘wederzijds’ geformuleerd: minder vanuit wat wij de wijk te bieden hebben, meer vanuit geven én ontvangen, meer vanuit sámen zoeken en vieren wat het geloof in Jezus Christus ons brengt. Dit weerspiegelt hoe we afgelopen jaren zijn gegroeid. We leerden in praktijk hoeveel we elkaar te bieden hebben in de wijk, dat we samen kunnen genieten van wat God geeft en mogen delen wat het christelijk geloof in onze levens betekent.

Visie

Samen vieren wat God doet in de Haagse Schilderswijk

De Havenkerk wil een levenskrachtige kerk zijn in de binnenstad van Den Haag, een ankerplaats waar mensen God ontmoeten en door Hem veranderd worden. Als God mensen verandert, verandert ook de omgeving. De Havenkerk wil graag een steentje bijdragen aan een fijne en goed leefbare Schilderswijk.

Wij geloven in de liefde van God en houden van elkaar

Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde het hart van God laten zien in zijn liefde voor alle mensen. Wij verlangen ernaar om als gemeente deze liefde te ervaren en met elkaar en heel de buurt om ons heen te delen. We geloven dat door Gods liefde het leven van mensen vernieuwd wordt.

Wij houden van de stad

De Havenkerk is kerk in de binnenstad van Den Haag. We ervaren het als onze missie om op deze plaats te leven en samen te vieren wat God doet. De binnenstad plaatst ons voor grote uitdagingen, want er zijn sociale, economische en culturele tegenstellingen. Wij houden van de stad en zien er naar uit om God aan het werk te zien in het midden van de stad

Ieder mens is waardevol

In de Havenkerk is iedereen welkom. Mensen van verschillende achtergrond en cultuur komen samen in de kerk. Wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en dat iedereen waardevol is. Het is belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en niemand zich vreemd hoeft te voelen vanwege zijn afkomst of verleden. We willen er voor elkaar zijn en samen vieren wat God doet, in mooie en moeilijke tijden.

Context bij de visie

De wijk...

De Havenkerk staat in de kleurrijke Schilderswijk in Den Haag. De wijk heeft ongeveer 32.000 inwoners, met een zeer diverse achtergrond. Slechts 9% van de wijkbewoners is van Nederlandse afkomst.¹ Wat verder opvalt is dat de sociale status van de buurt laag is; er zijn veel lager opgeleiden, wat vaak samengaat met ongezondere levensstijl, schulden, stress en effecten daarvan op relaties. Er is veel geïnvesteerd in de sociale samenhang in de wijk. Er zijn veel verschillende netwerken in de wijk die zorgen voor samenhang. Dat neemt niet weg dat er ook veel mensen alleen voor staan, mensen met nauwelijks of zelfs zonder sociale contacten. Er wonen relatief veel kinderen in de wijk; zij wonen in een kwetsbare situatie maar kunnen ook hoop bieden aan de wijk.

De Schilderswijk ligt dichtbij het stadscentrum. In een gemeentelijke nota ruimtelijk beleid over de Schilderswijk wordt de buurt gezien als een buurt die nauw verbonden is aan het centrum. De gemeente Den Haag ziet zulke buurten als een ontmoetingsplaats van verschillende werelden. De praktijk is echter weerbarstig. Door bezuinigingen zijn verschillende plekken van samenkomen als buurthuizen gesloten. Veel mensen richten zich in de contacten op hun eigen groep. Het gevaar is

¹ <https://allecijfers.nl/wijk/wijk-29-schildersbuurt-den-haag/>

dat de 'ontmoeting van verschillende werelden' vooral een zaak is van economisch sterken, en sociaal zwakkeren daar niet in meekomen.

... en de rol van de Havenkerk hierin

De kerk kan een belangrijke rol spelen door als kleine gemeenschap heel verschillende mensen met elkaar te verbinden en samen Jezus' liefde te delen. In de Bijbel lezen wij dat binnen de christelijke gemeente geen sprake is van 'Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen' maar dat allen één zijn in Christus. Zo zien we ons als kerk geroepen om wat gedeeld is in de wereld samen te brengen. De Havenkerk wil een plek in de wijk zijn waar mensen van verschillende etnische afkomst ('Joden en Grieken'), verschillende sociaaleconomische status ('slaven en vrijen'), mannen en vrouwen, jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Het evangelie is de basis van wat wij doen. We willen delen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent. Dit doen we door onze levens te delen; gemeenschap staat centraal. In de driehoek 'Believe – Behave – Belong', starten we niet met *believe* (geloven) en *behave* (je op een bepaalde manier gedragen om erbij te mogen horen), maar met *belong*: je thuis mogen voelen.



3. Waar willen we naar toe?

Verder vanuit de visie

Wij werken de komende jaren verder op basis van de visie in hoofdstuk 2. Zo blijven wij bouwen aan de Havenkerk als ankerplaats in de Schilderswijk waar mensen God ontmoeten en door Hem veranderd worden. We ervaren het als onze missie om op deze plaats te leven en samen te vieren wat God doet, om een plek te zijn waar mensen van verschillende achtergrond en cultuur samen komen, waar ieder waardevol is en tot zijn recht mag komen.

Centrale elementen van de Havenkerk blijven de gerichtheid op God, elkaar en onze omgeving. We komen bij elkaar om te luisteren naar het evangelie, God te eren en samen te bidden. We vieren wat God ons geeft door onderlinge ontmoeting, tijdens maaltijden, koffiemomenten en feestdagen. Dat delen we niet alleen met elkaar; we heten graag nieuwe mensen welkom.

Focus: kerk in de buurt

Uitnodigende gemeenschap: iedereen is welkom

Met nog veel meer mensen in de wijk willen wij Gods liefde delen. De Havenkerk staat steeds open voor nieuwe mensen. Dat betekent dat wij ons blijven uitreiken naar de wijk. Als kleine gemeenschap kun je daarbij niet alles tegelijk. Dat hoeft ook niet. Wij willen [aansluiten op de contacten die we hebben](#) en van hieruit onze gastvrijheid laten zien. Daarbij hebben we vooral ook aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van de contacten. Op die manier kunnen we in alle bescheidenheid verschil maken in de wijk. Concreet betekent dit:

- Wij blijven ten minste jaarlijks een [Hart-voor-de-Schilderswijk](#) organiseren. Ontwikkelpunt daarbij dat deze activiteiten meer hun doorwerking door het jaar heen hebben. Dit kan bijvoorbeeld door meer, kleinere activiteiten te organiseren en door contacten te onderhouden.
- We zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor activiteiten met [kinderen en tieners](#) in de wijk.
- We hebben goede contacten in [de hofjes](#) naast de kerk en willen ons verder ontwikkelen als goede buur van de hofjes.

Deze punten vragen nog verdere uitwerking. We willen daarbij zoeken naar slimme combinaties, bijvoorbeeld met de maaltijden, activiteiten op christelijke feestdagen en bijvoorbeeld nieuwjaarsdag of de landelijke burendag.

- Mensen die al in de kerk komen, stimuleren we om [anderen in deze gemeenschap te betrekken](#). Dit kan heel praktisch door ze uit te nodigen voor een maaltijd of een activiteit. Het kan ook door in te gaan op vragen van mensen in de maaltijdgroep voor zichzelf of mensen in hun directe omgeving.

Focus ligt dus op voortbouwen op bestaande contacten en activiteiten. Hierbij willen we anderen in onze gemeenschap te betrekken. In aansluiting daarop zoeken we naar nieuwe mogelijkheden voor kinderen en jongeren.

We willen de komende tijd ook alert blijven op mogelijkheden om [meer present te zijn in de wijk](#). We willen op de hoogte zijn van de noden en daar zo mogelijk op aansluiten vanuit wat we als kerk te bieden hebben. Belangrijke pijlers in onze bijdrage als kerk in de buurt zijn spiritualiteit en verbinding: met onze presentie kunnen we bijdragen aan zingeving en gemeenschap. Als kerk willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van eenzaamheid en onderlinge vervreemding door te bouwen aan zinvolle relaties. We stellen ons hierbij open voor mogelijkheden om ook buiten onze directe gemeenschap pastorale zorg te bieden. We willen waar mogelijk meer aansluiten op netwerken in de buurt en bijvoorbeeld buurthuizen of buurtcafés.

Iedereen is welkom betekent ook: we bieden een veilig thuis en ruimte voor groei

Het principe dat iedereen welkom is, levert in praktijk ook spanning op. De omvang of samenstelling van de groep kan ervoor zorgen dat niet ieder tot zijn recht komt. Mensen die bij de Havenkerk

betrokken raken voelen zich op termijn soms onvoldoende verbonden. Hoewel deze aspecten ook te maken hebben met de kwetsbare groepen waarmee we in aanraking komen, willen we hierin meer groei mogelijk maken. Daarom maken wij een aantal keuzes, om een plek te blijven waar mensen een veilig thuis vinden en persoonlijk kunnen groeien in het licht van het Evangelie:

- **Samen eten** is en blijft een kernactiviteit van de Havenkerk. Het staat voor onderlinge ontmoeting, aandacht voor elkaar, delen van het eten dat God ons geeft, samen Bijbel lezen en bidden. Maaltijden zijn ook een goede plek om nieuwe mensen te betrekken in onze gemeenschap.
- **Maaltijdgroepen**: we doen de vaste maaltijden in kleinere groepen dan voorheen (nu 10 tot maximaal 20 personen), zoveel mogelijk in een vaste samenstelling. We zijn hier medio 2020 mee begonnen. Deze keuze heeft consequenties ten opzichte van de oude situatie. Enerzijds is het de bedoeling dat meer leden meedoen en zich inzetten voor de maaltijden. Anderzijds geeft deze opzet minder ruimte voor mensen die ook elders terecht kunnen; denk aan mensen die gebruik maken van voorzieningen voor daklozen. Wij denken op deze manier beter recht te doen aan de doelen van een maaltijd als kernactiviteit, waarbij we minder mensen bedienen maar meer meerwaarde bieden voor de mensen die komen. Wij denken dat de genoemde groepen in de Havenkerk goed samen kunnen gaan in deze opzet. De maaltijdgroepen worden komende tijd regelmatig geëvalueerd.
- **Verrassende vriendschappen** blijven een structurele manier om mensen met verschillende achtergronden persoonlijk met elkaar te verbinden en wederkerig contact te laten groeien.
- In de verschillende activiteiten willen we een **veilige plek** bieden en **ruimte geven voor persoonlijke groei**. Dit vraagt het nodige van de opzet van de activiteiten en vooral van de mensen die hierin een taak hebben. Wij komen hier onder het volgende kopje op terug.
- **Activiteiten die goed lopen** zetten we voort. Denk aan de **koffieochtend** op vrijdag, **pastorale bezoeken**, activiteiten op **feestdagen** en de **diensten** op zondag.
De openheid van de koffieochtend voor nieuwe mensen blijft een aandachtspunt.
In de diensten op zondagochtend is iedereen welkom; we blijven hier zoeken naar een balans tussen laagdrempeligheid en verdieping. Voor mensen die met ons verbonden zijn en zich in zo'n grote groep niet op hun gemak voelen, bieden we waar mogelijk een alternatief in bijvoorbeeld de kleine diensten op zondagmiddag of in een maaltijdgroep.
- Waar zich **nieuwe groepen of activiteiten** aandienen, wordt steeds de afweging gemaakt of deze aansluiten op de focus op de Schilderswijk of dat het gaat om groepen die om andere redenen geen (kerkelijke) plek vinden in de stad. Als het antwoord op één van de vragen ja is, zetten we hier zo goed mogelijk op in. Als het antwoord op beide vragen nee is, zijn de groepen voor zo ver mogelijk welkom, maar ligt hier geen prioriteit voor inzet van de Havenkerk.
- Het werk om verbinding te leggen met **(Turkse) moslims in de buurt** heeft zijn basis in de Havenkerk en blijven we ondersteunen en faciliteren. Met **Hoopvol Transvaal** en **Havenlicht** voelen we ons nauw verbonden en ondersteunen we waar dit kan.

Focus: groei als christelijke gemeenschap

In onze visie is verwoord dat iedereen welkom is. Niemand hoeft zich vreemd te voelen vanwege afkomst of verleden. Wij zijn er voor elkaar en vieren samen wat God doet. We geloven dat iedereen tot zijn recht mag komen en dat mensen door God veranderd zullen worden.

De komende tijd willen we verder groeien in deze waarden. We zoeken naar meer onderlinge verbinding en een ontwikkeling van uitdelen naar delen. We willen dat de Havenkerk nog meer een plek is waar mensen persoonlijk kunnen groeien. Kortom, we willen groeien als christelijke gemeenschap. Deze groei is alleen mogelijk in afhankelijkheid van God, door de toerusting van de Heilige Geest.

Juist nu de pioniersfase voorbij is en we in omvang flink gegroeid zijn, vraagt dit een andere inzet van de leiding in de Havenkerk. De oudstenraad (geestelijke leiding en beleidsvorming), het kerkteam

(organisatie van verschillende taken in de kerk) en de pastoraal werker (pastoraat in de wijk), richten zich de komende tijd daarom vooral ook op inspiratie, toerusting, communicatie en ondersteuning van degenen die zich in de kerk inzetten. Zij blijven de visie onder woorden brengen, nodigen de mensen in de kerk uit hieraan bij te dragen en faciliteren waar nodig. We dragen het werk in de kerk met veel mensen en oudstenraad, kerkteam en pastoraal werker zijn hierin coachend en ondersteunend. Concreet gaat het om:

- **Toerusting.** Doel is dat de mensen met verantwoordelijkheden in de kerk – bijvoorbeeld in de maaltijdgroepen – het doel voor ogen hebben, geïnspireerd zijn, waardering ervaren en praktisch in staat zijn hun taken goed in te vullen. Zij laten zich inspireren door Gods Woord. Zij laten zich ook inspireren door ‘de ander’ in de kerk.
Dit gebeurt voortdurend rond concrete taken en activiteiten. Ook organiseren we periodiek een toerustingsbijeenkomst voor mensen die zich inzetten in de kerk. Dit kan met een inspirerende spreker en passende werkvormen. Afhankelijk van het onderwerp richt de toerusting zich op iedereen die actief is of op een specifieke groep.
De toerusting gaat over kernpunten in de manier waarop wij kerk zijn, zoals:
 - Omgaan met complexe dynamiek in (maaltijd)groepen. Van veiligheid, ingrijpen en de-escalatie tot gastvrijheid, werken aan sociale cohesie en herstel in relaties.
 - Kerk zijn in de stad, omgaan met culturele diversiteit en grote sociaaleconomische verschillen. Voorbeelden andere stadskerken.
 - Omgaan met sociaal-psychische problematiek en met armoede/schulden. Wat kun je wel en niet betekenen?
 - Hoe kun je, afhankelijk van de aard van een groep, werken aan groei als christelijke gemeenschap? Hoe kun je mensen die ‘ontvangen’ stimuleren hun gaven in te zetten, om daarmee ook recht te worden gedaan, nog meer verbonden te zijn en persoonlijk te groeien?
 - Hoe bespreek je de Bijbel tijdens een maaltijdgroep? Hoe kunnen we elkaar persoonlijk en in groepen helpen te groeien in geloof?
- **Uitwisseling.** We hebben contacten met veel kerken in Den Haag, die ieder hun eigen plek hebben in de stad. We ontvangen veel van andere kerken in inspiratie, mensen die zich voor ons inzetten en giften. We mogen er ook zijn voor andere kerken. Zo bieden we plek aan drie migrantenkerken in de Open Hof, gemeenschappen met wie de relatie de komende tijd mogelijk kan groeien. Ook nemen we deel aan het Missionair Platform Den Haag – netwerk voor gemeentestichting van kerken in Den Haag - waarin kerken elkaar informeren en inspireren.
- De pastoraal werker geeft leiding aan het **maatjesproject** ‘Verrassende vriendschappen’. Zij stimuleert de totstandkoming van nieuwe contacten. Zij ondersteunt bij het onderhouden en verbeteren van bestaande relaties en is vraagbaak voor maatjes en bij pastorale vragen.
- De **communicatie** in en door de Havenkerk wordt versterkt. Dit betekent goed informeren over wat er gebeurt, wie wat doet, hoe de Havenkerk er financieel voor staat enzovoort. Het betekent duidelijk blijven maken waarom we dingen doen. Dit helpt in de betrokkenheid en inspireert om bij te dragen. Het geeft een goede basis om steeds in gesprek te blijven over initiatieven van kerkleden en de mate waarin die kunnen bijdragen aan de visie. Concreet:
 - Mensen uit de Havenkerk delen hun persoonlijke verhaal of iets over een taak in de kerk. Dit gebeurt onder meer in de dienst. De oudstenraad organiseert dit.
 - Het kerkteam informeert de leden over het wat, wie, wanneer en vooral ook het waarom van activiteiten. Dit gebeurt via verschillende kanalen, zoals e-mail kerkteam, berichtjes in nieuwsbrief en persoonlijk aanspreken. Organisatoren worden ook steeds gevraagd te zorgen voor die communicatie en blijvende uitwisseling in bijvoorbeeld app-groepen.
 - Het kerkteam informeert de leden en externen over ontwikkelingen in de Havenkerk, met ten minste de externe nieuwsbrief, de begroting en het inhoudelijk en financieel jaarverslag.
- Ruimte voor **verdieping**: naast de geestelijke toerusting in de diensten, is er regelmatig behoefte aan verdieping voor verschillende groepen. Afhankelijk van de situatie stimuleren en faciliteren we dit. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

- Als hier voldoende deelnemers en begeleiders voor zijn, starten we regelmatig een nieuwe Alpha-cursus.
- We helpen waar nodig bij de totstandkoming van groepen voor Bijbelstudie / gebed of het vinden van zo'n groep door (nieuwe) leden. De organisatie is aan de leden zelf.
- Waar mogelijk organiseren we activiteiten voor ontmoeting en toerusting van kinderen en tieners, tijdens de dienst, de tienerclub en catechisatie. Waar dit niet mogelijk is, denken we mee met (de ouders van) de kinderen en tieners om hiervoor elders aansluiting te vinden.

Bijlage: Havenkerk anno 2021

De Havenkerk brengt mensen samen met heel verschillende achtergronden; wel en niet christelijk opgevoed, verschillende kerkelijke achtergronden, verschillende culturen, rijk en arm, jong en oud. Veel mensen komen al lang in de Havenkerk, sommigen ieder jaar met kerst, anderen enkele keren per week. Met veel mensen lopen we een tijdje samen op, waarna we ze uit het oog verliezen of weten dat ze een goede andere plek hebben gevonden.

Activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten gericht op de buurt. Deze worden georganiseerd in en vanuit het gebouw de Open Hof:

- Diensten op zondag: grote groep in de ochtend, kleine groepen in de middag
Op zondagochtend is er een dienst waar de hele gemeente welkom is, op zondagmiddag komt een kleine groep bij elkaar. Aanbidding, luisteren naar Gods Woord en bidden staan centraal. Tijdens een deel van de ochtenddienst zijn er activiteiten voor de kinderen.

De verschillende vormen van de diensten op zondagochtend en -middag, en de maaltijden waar een moment van overdenking en gebed is, zorgen er in praktijk voor dat verschillende mensen op verschillende momenten aansluiten.

- Kinderclub

Voor de kinderen die (met hun ouders) in de kerk komen is er tijdens de dienst een club voor kinderen van 4-8 jaar en een club van 9-12 jaar. Tijdens deze clubs staat de Bijbel en geloven centraal.

Tot een aantal jaren geleden was er een kinderclub voor buurtkinderen. Op dit moment is er geen doorgaande kinderactiviteit voor de buurt.

- Samen eten

Tot in 2020 waren er buurtmaaltijden op maandag en dinsdag, waar per maaltijd gemiddeld zo'n dertig bezoekers kwamen. In 2020 is dit omgezet in zes maaltijdgroepen. Deze groepen zijn kleiner, hebben een vastere samenstelling en komen ieder eens in de twee weken bij elkaar.

- Feestdagen

Op christelijke feestdagen organiseren we activiteiten, zoals een maaltijd in de kerk of een groepsuitje.

- Koffie-ochtend op vrijdag

Op vrijdagochtend komen mensen bij elkaar voor ontmoeting en een spelletje, onder het genot van een kop koffie. Soms wordt aandacht besteed aan een verdiepend gesprek op persoonlijke zaken, bijvoorbeeld aan de hand van het spel 'kaarten op tafel'. Aansluitend aan de koffie-ochtend is er een Bijbelstudie.

Kerst 2020

Op eerste en tweede kerstdag 2020 komen in totaal ruim 40 mensen eten in de kerk. De meeste van deze mensen zouden anders de kerstdagen alleen zijn. Juist op christelijke feestdagen willen we laten zien wat we het hele jaar willen zijn: een christelijke familie. We weten dat veel mensen anders alleen zijn, al dan niet met een fles drank op de bank. We doen dit zeker ook in 2020, en geven hiermee graag invulling aan de oproep om juist tijdens de pandemie naar elkaar om te zien en bijvoorbeeld buurthuizen open te stellen. Dit kan prima, niet in één grote groep dit keer maar door vier verschillende maaltijden te organiseren. De Havenkerk geeft zo concreet invulling aan wat het is om 'broers en zussen' van elkaar te zijn.

- Pastorale bezoeken

De pastoraal werker, dominee, vrijwilligers en oudsten in de Havenkerk brengen pastorale bezoeken. Hierin willen we naast mensen staan. Juist kwetsbare mensen in de wijk hebben soms weinig hulpbronnen en doen daarin meer een beroep op het pastoraat in de kerk.

In 2020 is gestart met een luistergroep, waarin mensen rond een thema persoonlijke verhalen delen en pastorale zorg ontvangen. Hierin wordt onderlinge pastoraat gestimuleerd. We creëren een plek om elkaars verhalen te delen, niet alleen door woorden, maar ook door rituelen, creatieve opdrachten. Inmiddels zijn er twee groepen geweest. Het is een vorm van groepspastoraat die goed past in de wijk.

- Kringen

Er zijn steeds enkele kringen, waarin de kringleden elkaar opzoeken om hun leven te delen, samen uit de Bijbel te lezen en te bidden.

- Alpha-cursus

Afgelopen jaren is een aantal keren een Alpha-cursus georganiseerd. Het heeft een aantal mensen geholpen om hun weg naar geloof en kerk te vinden.

- Maatjesproject 'Verrassende vriendschappen'

We zijn een kerk met veel verschillende culturen, achtergronden. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat we hierdoor makkelijk contact kunnen leggen met elkaar. Het idee van het maatjesproject is dat iedereen een maatje krijgt, een verrassende vriend. Het verrassende eraan is dat het mensen verbindt die misschien zelf niet zo snel met elkaar in aanraking zouden komen. Het verrassende is ook dat dit mooie momenten kan opleveren, omdat je van elkaar leert. Het geeft meer verbinding in de Havenkerk tussen verschillende 'groepen'; contacten worden meer wederzijds. Afgelopen drie jaar zijn op deze manier al veel contacten ontstaan.

- Jonge tieners in de kerk

Voor tieners die in de kerk komen en andere belangstellenden is er een tienerclub met als doel onderlinge verbondenheid en samen bezig zijn met geloof. Om te groeien in geloof is er ook catechetisch onderwijs.

- Sporten met jongeren

Al een aantal jaren worden sportactiviteiten georganiseerd voor jongeren uit de Schilderswijk samen met jongeren uit de Havenkerk. Ook was er in verschillende periodes een tienerclub. Vanaf 2019 is een wekelijkse voetbalactiviteit overgebleven. Na het vertrek van de initiatiefnemer is deze activiteit door andere teamleden voortgezet. Door de corona-maatregelen is deze activiteit in 2020 tijdelijk gestopt.

- Hart-voor-de-Schilderswijk-week

Sinds 2017 is in verschillende vormen jaarlijks de Hart-voor-de-Schilderswijk-week georganiseerd. Het is een week waarin we zichtbaar aanwezig zijn op het Oranjeplein en voor jong en oud activiteiten organiseren. Het is voor kinderen die niet op vakantie gaan fijn dat er iets te doen is, en het is een manier om als kerk dienstbaar en zichtbaar aanwezig te zijn.

Door wie

De activiteiten worden gedragen door de gemeenteleden, aangevuld met vrijwilligers uit Haagse kerken. Ook hebben we enkele professionele, betaalde mensen die zich (in deeltijd) inzetten voor de kerk: de pastoraal werker en de pastor (predikant). Vele handen en grote betrokkenheid op de wijk maken dat we echt verschil kunnen maken.

De oudstenraad is verantwoordelijk voor de geestelijke leiding aan de gemeente en haar leden, het kerkteam voor de organisatie van de activiteiten in de kerk, financiën en externe communicatie. De pastor fungeert als de schakel tussen oudstenraad, kerkteam en wijkpastoraat. Verder richt de pastor zich op toerusting in o.m. de wekelijkse diensten, en pastoraat. De pastoraal werker richt zich op

pastoraat in de wijk, met bezoeken en groepspastoraat, en de coördinatie van 'verrassende vriendschappen'.

Mensen met maatschappelijke problematiek kunnen wij doorverwijzen naar de maatschappelijk werker van Cardia, die één dag per week in de Open Hof aanwezig is.

Via Operatie Mobilisatie (OM) zijn mensen in de kerk die tot doel hebben verbinding te leggen met (Turkse) moslims in de buurt. Zij trekken hierin met anderen in de Havenkerk op en maken hiermee in praktijk onderdeel uit van onze kerkgemeenschap.

Een aantal jaren was een jongerenwerker aan de gemeente verbonden, de laatste periode tot en met 2019 vanuit Athletes in Action. Het jongerenwerk (vooral sporten met jongeren) wordt nu helemaal door jongeren uit eigen kerk en andere kerken gedragen.

Met ons verbonden

Afgelopen jaren zijn vanuit de Havenkerk verschillende initiatieven ontstaan, waarmee de missie van de Havenkerk ook op andere plaatsen in praktijk wordt gebracht. In al deze gevallen geldt steeds dat we een beetje bezorgd zijn hoe het werk van de Havenkerk doorgang vindt als mensen vertrekken. Maar steeds geldt nog meer dat we blij zijn dat de missie van de Havenkerk uiteindelijk verder strekt dan de eigen wijk. We zien ook dat God voorziet in goede voortgang van zijn werk in de Schilderswijk.

- **Rivierenbuurt**

In de Rivierenbuurt zijn enkele pioniers de afgelopen jaren gestaag een gemeenschap aan het opbouwen. Zij doen dit onder de naam Havenlicht. Er zijn goede contacten in de buurt. Mensen zien om naar elkaar en komen samen rond Gods Woord.

- **Transvaal**

In 2020 ging, vanuit een gezamenlijk initiatief van de Havenkerk en de PKN, onder de naam 'Hoopvol Transvaal' een kerkelijke pioniersplek in Transvaal van start. De pioniers willen zich de komende tijd verdiepen in de wijk - smeltkroes van culturen en religies - en in de mensen die er wonen. Zij willen echt onderdeel van de wijk worden en hun leven delen met de mensen die er leven. Hun droom is dat meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de wijk.

- **Buiten Nederland**

Uit ons midden vertrekken ook mensen om elders dienstbaar te zijn. Zo is sinds 2020 een echtpaar via Stichting Agapè aan het werk in Libanon.