

Een huiskamer voor de buurt

Een goed verzorgd huis is prettig wonen. Dat geldt net zo goed voor het huis van de kerk. De Havenkerk komt samen in een multifunctionele ruimte.

Op zondag is het de kerkzaal, door de week een eetzaal, vergaderzaal of wat er ook maar op het programma staat. We zijn er blij mee. En als de ruimte vol met mensen is, is er vanzelf een goede sfeer.

Het afgelopen jaar hadden we, net als andere kerken, weinig bezoekers in de kerk. Toch ging alles door. Niet alleen de kerkdiensten online, maar ook doordeweekse maaltijden. Wel anders dan we gewend waren. Tijdens de eerste lockdown een jaar gelden verzorgden we afhaalmaaltijden.

Vanaf september zijn we overgegaan op buurtmaaltijden in 6 (!) kleine groepen. Elk groepje komt eens in de veertiendagen eten. Omdat tijdens de lockdown door de minister gezegd werd dat buurthuizen voor kwetsbare mensen open konden blijven, zijn we dit blijven doen.

Het eten in kleine groepjes voldoet goed. Er is tijdens de maaltijd beter onderling contact dan eerder in de grote groep. We gaan er mee door, ook als corona maatregelen opgeheven zijn. Maar eten in kleinere groepen confronteerde ons met de gebrekkige staat van onderhoud van ons gebouw. We zitten er nu 15 jaar en er is niets aan gedaan. Het is versleten en ongezellig. Alles moet een facelift krijgen. En daarmee moeten we snel aan de slag. Juist voor onze mensen die vaak niet goed voor een eigen huis kunnen zorgen (als ze er al een hebben) is het belangrijk om een goede plek te kunnen bieden. Een plek waar ervaren mag worden hoe God het leven heeft bedoeld. De kerk als huiskamer in de buurt.

Pastor Peter

Wat is nodig?



- **Linoleumvloer** is volledig versleten en moet vervangen worden.
- **Huidige tafels en stoelen** zijn ooit tweedehands gekregen. Ze zijn met vreugde gebruikt maar nu door beschadigingen en instabiliteit nodig aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor de stoelen, die ook tweedehands gekregen zijn. Vervangen is gewenst, vanwege beschadigingen door slijtage en omdat ze door de stoffen bekleding niet goed zijn te reinigen.
- **Keuken** heeft een opknapbeurt nodig vanwege het intensieve gebruik voor de buurtmaaltijden. Vernieuwing van werkblad en kasten is nodig om hygiënisch werken in te toekomst mogelijk te houden.
- **Elektrische boiler** het warm water is nog door een oude geiser die vervangen moet worden door een elektrische boiler.
- **Toiletgroep** moet worden opgeknapt.

Begroting



- Vloer (ongeveer 150 m²) € 5000
- Inklapbare tafels (10 stuks) € 2500
- Stoelen (40 stuks) € 3000
- Aanpassen verlichting € 500
- Gordijnen € 1000
- Keuken (opknapt & boiler) € 3000
- Totale renovatie van toiletgroep € 5000

Totaal €20.000

Helpt u mee doneren?

Het is duidelijk dat het kerkgebouw een flinke opknapbeurt kan gebruiken wat de nodige kosten met zich mee brengt. Het goede nieuws is dat de helft van de kosten, namelijk €10.000, door fonds 1818 is binnengekomen. Dit fonds ondersteunt organisaties die zich inzetten voor een betere maatschappij.

Met dit mooie bedrag is de kerk ontzettend blij, hierdoor kan er al een begin gemaakt worden met de verbouwing. Helaas dekt dit bedrag niet de volledige kosten van de verbouwing. Met uw gift kunnen we het mogelijk maken om

De Havenkerk weer volledig te verbouwen en een huiskamer te maken voor de bezoekers.



Helpt u mee met een gift?

**NL06 INGB 0009436072 t.n.v. de
Havenkerk**

Interview met: één van de verbouwers



Wie ben jij?

Ik ben David Hossini, ik ben geboren in Iran en nu ongeveer 10 jaar in Nederland.

Jij bent nu bij de kerk, maar niet altijd christen geweest denk ik...

Dat klopt. In het AZC was een man die vertelde dat hij elke week naar de kerk ging. Hij vroeg of ik mee wilde. Toen ben ik een keer gaan kijken. Ik was heel verbaasd. Want er werd gezongen en gedanst. De mensen vertelden: wij zijn blij met God. Ik dacht: dit is geen God die als je iets verkeerd doet zegt 'kop er af'. Op een gegeven moment had ik pijn in mijn knie. De dokter kon niets vinden, maar ik had echt heel veel pijn. Op een avond heb ik in mijn bed gebeden tot de God van de kerk, ook al was ik geen christen. Toen ik de volgende morgen wakker werd merkte ik dat de pijn verdwenen was. Ik huilde van geluk. Zo ben ik tot geloof gekomen.

Later heb je de Havenkerk leren kennen, hoe ging dat?

Ik kwam Jan tegen bij een bijbelstudie. We raakten aan de praat. Hij vroeg of ik iets heb met sport. Zo ben ik mee gegaan naar de sportcommunity van de Havenkerk

Jij hebt aangegeven dat je wilt helpen met de verbouwing in de kerk, waarom?

De Havenkerk betekent alles voor mij. Na veel jaren in Nederland heb ik mij in de Havenkerk eindelijk voor het eerst thuis gevoeld. Ik heb er mijn vrouw ontmoet en ben er ook getrouwd.

Is er iets wat je de lezer mee wilt geven?

Ik heb geleerd dat je bij God mag komen zoals je bent. Ik wil graag dat iedereen dat weet.



**De Havenkerk, Om en bij 116, 2511 XP Den
Haag**

IBAN nummer: NL06INGB0009436072

**De Havenkerk staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)**

**www.deHavenkerk.nl
06-30885785**