

# Gaan we al weer open?

Het is de vraag die ik regelmatig te horen krijg. Ja, in deze tijd hebben we als kerken nieuwe mogelijkheden van contact ontdekt. Net als alle andere kerken is ook de Havenkerk online gegaan en dat wordt gewaardeerd. Maar een kerk is meer dan de kerkdienst. Heel belangrijk voor de Havenkerk waren de wekelijkse buurtmaaltijden. Die zijn al sinds maart dicht. Om toch iets te kunnen betekenen voor de mensen die kwamen eten zijn we gestart met afhaalmaaltijden. We begonnen met 30, ondertussen komen wekelijks meer dan 40 mensen hun maaltijd ophalen. Misschien is het moment van contact nog wel belangrijker dan het bakje eten. En elke week krijg ik opnieuw de vraag: wanneer gaan we nu weer open? Mensen die alleen zijn en aangewezen zijn op sociale ontmoetingsplekken hebben het zwaar in deze tijd. De mens is gemaakt voor het contact. Jezus begreep dat. Hij raakte aan, liet mensen dichtbij komen. Het is toch niet voor te stellen: Jezus die op afstand van anderhalve meter van de mensen blijft? Omdat contact zo belangrijk is zijn we druk bezig met plannen maken. Het moet heel anders dan we gewend waren. Maar we moeten wel weer open.

Pastor Peter



# Maatjesproject

Magda



Het is al bijna 4 jaar geleden dat Daniëlle (kerkelijk werker van de havenkerk) een oproep deed bij mij in de kerk voor het maatjesproject. Het sprak mij eigenlijk direct aan en een gesprek met Daniëlle volgde. De volgende vragen speelde wel een rol: past het in mijn drukke leven? Ben ik geschikt? Zal het klikken met mijn maatje? Al vrij snel was er een match met Tila. Dat is nu ook alweer bijna 4 jaar geleden. Ik kwam binnen op een donker zolderkamertje nadat ik voor mijn gevoel een enorme hoeveelheid trappen had beklommen. Ik zag twee verwachtingsvolle ogen onder een pet vandaan mij aankijken. Ik denk dat we de start allebei spannend vonden, maar al snel konden we het goed met elkaar vinden. We spreken ongeveer 1x in de twee weken op donderdagavond af en gaan de stad in en koffiedrinken, samen een taart bakken, ergens een ijsje eten. Tila heeft veel meegemaakt . 4 jaar geleden toen ik bij haar kwam was ze net clean. Haar leven gaat soms door diepe dalen heen, waarin het fijn is naast haar te staan. We delen dezelfde 'galgenhumor' en hebben samen enorme lol. Het is een mooi mens en daarom voelt het ook niet als een opgave om maatje te zijn. Elk contact dat we hebben loopt ook anders. Soms hebben we diepe gesprekken waarin ik een luisterend oor biedt en we samen over het geloof praten. Op andere momenten is vooral ontspannen en maken we veel lol. Een hoogtepunt in deze hele periode is wel het moment dat Tila vroeg of ik getuige wilde zijn op haar bruiloft. Het was heel bijzonder en mooi om dat te mogen doen. Een week van tevoren zei ze: ik kan me geen betere getuige voorstellen. Voor mij was dat heel bijzonder. Door de coronatijd is er soms meer afstand. Dat is wel lastig. Laatst was ze jarig en ik kon het toch niet over mijn hart verkrijgen om dit zomaar voorbij te laten gaan. Samen met mijn twee meiden en haar kersverse man Jethro hebben we een ijsje gegeten. Stralende ogen en een dankbare blik krijg je daarvoor terug en dat geeft mij ook weer energie.



## Pop-up kapel

De pop-up kapel is er! Op 3 mei hebben we in een mooie dienst vanuit de timmerwerkplaats van Johan van der Wiel een zegen mogen vragen voor onze pop-up kapel. De kapel is ontstaan vanuit een opdracht die ik voor school mocht maken en sloot aan bij een verlangen om drempels tussen mensen en kerk weg te nemen. Met de mobiele kapel brengen we de kerk naar de mensen toe, daar waar ze zijn. Jezus zocht de mensen ook op. De kapel is een uitnodiging om in gesprek te komen over wat mensen bezig houdt. Het zou mooi zijn als er in dat gesprek ruimte is voor spiritualiteit en zelfs een gesprek over God. De mensen kunnen er een kaarsje te branden. Een lichtje aansteken is een wereldwijd begrepen symbool en kan ook gedaan worden als een woordeloos gebed wanneer woorden tekort schieten. Door de coronacrisis zijn de mogelijkheden om kerk te zijn in de kerk beperkt geworden. We gaan proberen of de kerk buiten juist in deze tijd kan voorzien in een behoefte. Mocht je het leuk vinden om ook eens gastvrouw of -heer te zijn, of heb je een leuk idee waar je de kapel voor kan gebruiken, laat het ons dan weten door Peter of mij aan te spreken of een mail te sturen naar: [popupkapel@gmail.com](mailto:popupkapel@gmail.com). De Pop-up kapel heeft ook een eigen Facebook pagina. Wanneer je vriend wordt, blijf je vanzelf op de hoogte van de activiteiten.

Voor een mooi beeld van de kapel in actie klik [hier](#)



**De Havenkerk redt het echt niet zonder uw hulp. We hopen dan ook dat u ons meeneemt in uw gebed. Ook financieel zijn we afhankelijk van mensen die geloven dat de Havenkerk een verschil kan maken. Mocht u een gift over willen maken: de Havenkerk staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).**

**De Havenkerk, Om en bij 116, 2511 XP Den Haag  
IBAN nummer: NL06INGB0009436072**

**[www.deHavenkerk.nl](http://www.deHavenkerk.nl)**

**070-3882153**